

★ **BIJ ONZE OPTREDENS MAKEN WE EEN
KEUZE UIT ONDERSTAANDE NUMMERS** ★
Wijzigingen in het programma voorbehouden

SET 1

1. **Battle cry of freedom** (George F. Root – 1861)
2. **Bonnie Blue flag** (Harry McCarthy – 1861)
3. **Tenting tonight** (Walter C. Kitteridge – 1863)
4. **Saratoga hornpipe** (trad.)
5. **Faded coat of Blue** (J. H. McNaughton – 1862)
6. **Yellow rose of Texas** (anon. - 1836)
7. **Freedom train** (anon./Bernice Johnson Reagon – 1992)
8. **Follow the drinking gourd** (Peg Leg Joe - ± 1859)
9. **My life** (Emily Dickinson / Gerard Nijborg – 1863/1998)
10. **Marching through Georgia** (Henry Clay Work - 1865)



SET 2

1. **Marching through Georgia**
(Henry Clay Work - 1865)
2. **Oh, Susanna** (Stephen Foster – 1848)
3. **Dixie** (Daniel Decatur Emmett – 1859)
4. **Hard times** (Stephen Foster – 1854)
5. **Swing low, sweet chariot** (Wallis Willis – ± 1862)
6. **Lorena** (H.D.L. Webster / J.P. Webster – 1857)
7. **Mason's apron/Soldiers joy** (trad./trad.)
8. **Camptown races** (Stephen Foster – 1850)
9. **Two little boys** (Theodore Morse/Edward Madden – 1902)
10. **Battle hymn of the Republic**
(Julia Ward Howe/William Steffe – 1860/61)



VERANTWOORDING MATERIAAL:

Over de Amerikaanse burgeroorlog is ontzettend veel literatuur te lezen, te veel om hier op te noemen. Ook via het internet o.a. YouTube is veel te bekijken wat betreft afbeeldingen, liedjes en andere interessante informatie. De volgende DVD's zijn aanbevelingswaardig:

- "Lincoln" over het leven van Abraham Lincoln tijdens de Civil War
- "Gods and Generals" over Thomas "Stonewall" Jackson, Robert E. Lee en Lawrence Joshua Chamberlain tijdens de burgeroorlog
- "Gettysburg" over de 3 dagen in 1863 van de meest bloedige veldslag uit de burgeroorlog
- "Glory" over het eerste zwarte regiment, het 54^e infanterieregiment van Massachusetts

★ WWW.GERARDENCOMPAGNIE.BLOGSPOT.COM

Gerard & Compagnie



* **GERARD NIJBORG** *
zang, 5-sn. banjo, gitaar

* **PAUL IJSSELDIJK** *
zang, bas, gitaar

* **LIEUWE KOSTER** *
zang, gitaar, tinwhistle

* **GERM DIKLAND** *
zang, percussie, mandoline

* **ALCO HOOGCARSPER** *
zang, viool, mandoline

* **EDITH VAN DER ROEST** *
zang, percussie

* **GRIETJE NICOLAI** *
zang

INFORMATIE

**GRIETJE NICOLAI,
TSJERKEPAED 28, 9257**

WH NOARDBURGUM

TEL. 0511- 47 64 40

**E-MAIL
gerardgrietje@wanadoo.nl**

**CD "THAT'S
WHAT MAKES YOU
STRONG"**

"WE ARE TRAVELLIN' IN THE FOOTSTEPS OF THOSE WHO'VE GONE BEFORE..."



Gerard & Compagnie



PROGRAMMA



met liedjes en verhalen uit
**DE AMERIKAANSE
BURGEROORLOG**



(civil war 1861 - 65)



DOOR GERARD & COMPAGNIE

**Wij gaan u een muzikaal
verhaal vertellen
over de Amerikaanse
Burgeroorlog, 1861 - 1865**

Een bloedige strijd die veel mensenlevens heeft gekost

Was het een oorlog om de slavernij af te schaffen of was het een ordinaire oorlog om geld, macht en economische belangen? Was het Noord tegen Zuid, industrialisatie tegen protectionisme of een uit de hand gelopen conflict ingegeven door geesten die halsstarrig aan hun eigen gelijk en belangen bleven vasthouden?

De antwoorden op deze vragen zijn nogal verschillend. Een ding is zeker, deze periode heeft een schat aan nieuwe, mooie liedjes opgeleverd, soms vol weemoed, kritisch, sarcastisch maar meestal komisch en vrolijk. Ga met ons mee terug naar de Verenigde Staten van de 19e eeuw en geniet van de muziek.





ABRAHAM LINCOLN

16E PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN

bij het begin van de burgeroorlog:
"Volg mij landgenoten, we kunnen niet
ontsnappen aan de geschiedenis".



THE BATTLE-CRY OF FREEDOM

(GEORGE F. ROOT - 1861)

Yes, we'll rally round the flag boys, rally once again
Shouting the battle-cry of Freedom
We will rally from the hillside, we've gather from the plain
Shouting the battle-cry of Freedom

The Union forever, hurrah boys hurrah
Down with the traitor and up with the star
While we rally round the flag boys, rally once again
Shouting the battle-cry of Freedom



SONG

Een gedicht van
Richard Lovelace/

1616 - 1657 UIT DE ENGELSE BURGEROORLOG MET ALS SUBTITEL:
"TO LUCASTA, GOING TO THE WARRES".

*Dit gedicht was het lievelingsgedicht van
kolonel Lawrence, Joshua Chamberlain
en zijn vrouw Fanny. Chamberlain,
professor aan de universiteit in Maine,
vocht in het noordelijke leger en speelde een
cruciale rol in de slag om Gettysburg.*

I.
Zeg niet dat ik wreed ben, liefste
Ik laat jouw onschuld en wijsheid achter
om ten strijde te trekken

II.
Ik dien nu een andere minnares,
de vijand in het veld

En ik zal trouw zijn aan mijn zwaard,
mijn paard en mijn schild

III.
Toch zal het vreemde eruit bestaan
dat ook jij haar zult bewonderen
Maar al bemin ik jou met heel mijn hart,
eer gaat altijd voor



MARCHING THROUGH GEORGIA

(HENRY CLAY WORK - 1865)



Hurrah! Hurrah! We bring the Jubilee!
Hurrah! Hurrah! The flag that makes you free!
So we sang the chorus from Atlanta to the sea,
While we are marching through Georgia



YELLOW ROSE OF TEXAS

(ANON. - 1836)

There's a yellow rose of
Texas, that I am going to see
No other soldier knows her,
above the one but me

She cried so when I left her,
it like to broke my heart
And if I ever find her,
we nevermore will part



*"Geef de zwarte mens op zijn
uniform in koper de letters U.S.
knopen met een adelaar erop,
een musket over zijn schouder en
kogels in zijn zakken.*

*Dan is er geen enkele macht die
kan ontkennen dat hij zijn recht
op het staatsburgerschap
van de Verenigde Staten van
Amerika verdiend heeft".*

Deze woorden uitgesproken
door de gekleurde politicus
en activist Frederick Douglass
spoorde vele Afro-Amerikanen
aan om dienst te nemen in het
leger van het noorden om voor
hun vrijheid te vechten. Het 54^e
infanterie regiment uit Massa-
chusetts o.l.v. col. Robert Shaw
was het eerste zwarte regiment.
Ze werden legendarisch door
hun moedige aanval op Fort
Wagner in South Carolina op
16 juli 1863. Uiteindelijk
dienden ongeveer 180.000
Afro-amerikanen verdeeld over
163 eenheden in het Unie leger
tijdens de burgeroorlog en nog
veel meer bij de marine.



THE BONNIE BLUE FLAG

(HARRY MCCARTHY - 1861)

We are a band of brothers, and native to the soil,
Fighting for our Liberty, with treasure, blood and toil;
And when our rights were threaten'd, the cry rose near and far,
Hurrah for the Bonnie Blue Flag that bears a Single Star
Hurrah, hurrah, for Southern rights hurrah
Hurrah for the Bonnie Blue flag that bears a Single Star



JEFFERSON DAVIS, PRESIDENT VAN DE ZUIDELIJKE STATEN,

sprak ooit als verklaring voor
de oorlog: "Wij vechten niet
om de slavernij te verdedigen.
Wij vechten voor Onafhan-
kelijkheid en niets minder,
anders sterven we liever".

HARD TIMES

(STEPHEN FOSTER - 1854)

Let us pause in life's pleasures and count its many tears
While we all sup sorrow with the poor
There's a song that will linger forever in our ears
Oh, Hard Times, come again no more



Met de proclamatie van Abraham
Lincoln in 1863 werd de burger-
oorlog een strijd om de Unie te
redden en de slavernij af te schaffen.

ABRAHAM LINCOLN:

*"Ik weet dat God altijd aan
de kant van rechtvaardigheid
staat; mijn onophoudelijke
angst is echter, of ik met deze
natie aan Zijn kant sta".*



Tot op de dag van vandaag lijkt het of het samengaan
van blank en zwart in de Verenigde Staten nog steeds grote
problemen oplevert. Maar we kunnen gerust stellen dat de
declaratie van Abraham Lincoln in 1863 de eerste stap was
die er voor gezorgd heeft dat Barack Obama de eerste zwart-
te president van de Verenigde Staten is geworden.

